

# DE WEG VAN DE BOOG



*'Elke oefening met pijl en boog  
is naast een oefening in het schieten,  
tevens een oefening in  
éénpuntigheid in geestelijke zin.'*

1-daagse workshop traditioneel boogschieten  
door Frans v/d Meer Mohr,  
docent taiji quan en boogschieten,

In mooi stukje natuurgebied  
(water en bossage)  
bij Oldenzaal, Overijssel

**[www.dewegvandekrijger.nl](http://www.dewegvandekrijger.nl)  
06-134 25 696**

# DE WEG VAN DE BOOG

*workshop traditioneel boogschieten*

## **Visie van een deelnemende kungfu docent:**

Door het richten op een doel, leer je focussen. Dit is voor een managementteam of verkoopteam een handige kwaliteit om ook te benutten in het werk. Dit boogschietavontuur is ideaal als teambuilding. De activiteit leent zich goed om een stukje ontspanning in een team te krijgen. Alle ingrediënten zijn aanwezig om elkaar beter te leren kennen: ontspanning, spel- en wedstrijdelement. Hierdoor kunnen 'uitslovers' elkaar vriendschappelijk bestrijden.

***[www.dewegvandegekrijger.nl](http://www.dewegvandegekrijger.nl)***

***06-134 24 696***

